

Formål for dansk.

Davidskolen følger Folkeskolens formålsparagraf udtrykt i Fælles Mål 2009 med følgende bemærkninger:

I et kristent perspektiv er danskfagets begrundelse, at Gud har givet mennesket særlige evner til at kommunikere ved hjælp af sprog, litteratur og medier. Faget retter sig såvel mod elevens egen udvikling som mod udviklingen af elevens evne til at blive til gavn for andre mennesker.

Formålet med undervisningen i dansk er¹:

- at udvikle elevernes sproglige og skriftlige færdigheder til gavn for deres medmennesker og til oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet.
- at give eleverne viden om og forståelse for talt og skrevet dansk samt fremme deres lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal opnå udtryks- og læseglæde og øge deres indlevelse og indsigt i litteratur og anden fiktion. Eleverne skal lære at analysere tekster og vurdere holdninger på baggrund af et kristent livssyn og opøves i personlig stillingtagen.
- at udvikle elevernes forståelse for, at al kommunikation er udtryksmidler, som både reflekterer og påvirker vores holdninger.

Faget skal lægge vægt på at udvikle elevernes evne til at tage ansvar både lokalt og globalt til gavn for dem selv og deres omgivelser.

Indholdsmæssigt følger skolen hovedsagelig Fælles Mål 2009, men dansklæreren har frihed til at prioritere tekster, som skønnes særlig relevante i forhold til skolens kristne grundlag og ligeledes at fravælge tekster, der er i direkte modstrid med skolens kristne grundlag i både sprog og etik.

¹ Følgende udsagn er delvist hentet fra ”Fagsyn på kristne skoler – et oplæg til debat” af Carsten Hjorth Pedersen