

Julemåneden på Davidskolen

I december måned skal der være plads til hygge og til at stemme sind og tanker til julehøjtiden. Vi kan ikke som vanligt op til jul mødes til daglig, fælles morgensang med adventskrans og julesange, men vi vil hver fredag morgen mødes i skolegården. Her tændes en STOR adventskrans i flagstangen, og vi synger "adventssangen" og beder Fadervor.

Torsdag 10. dec. vil nogle af vores klasser deltage i en kæmpe julekoncert – live streamet fra Sønderjyllandshallen i Aabenraa.

På fagdagen d. 30/11 var der i klasserne juleklippe-klistre-dag, og i mange klasser hygger man sig i julemåneden med pakkekalender, julevenner osv.

BEMÆRK: Fredag 18. december går vi efter en kort skoledag til kl. 11.20 på juleferie.

Juleafslutningen vil alene foregå i klasserne i år.



Pedellerne sætter adventskrans i flagstangen til morgensamlingen i skolegården.



Fra skolekalenderen i december

- Torsdag 10. kl. 9 og 11: 0.-5. kl. til live-streamet julekoncert fra Sønderjyllandshallen
- Mandag 14. Forberedelsesdag til projektopgaven i 8. og 9. kl.
- Fredag 18. kl. 7.55-11.20: Juleafslutning

**Skolestart efter juleferien
mandag 4. januar 2021 kl. 7.55**

Status på corona-situationen på Davidskolen

Der har ikke været konstateret smittede blandt elever og ansatte siden lørdag 14. november. Det er vi meget taknemlige for.

Vi har desværre et par ansatte, der endnu ikke er kommet tilbage efter smitte med covid19, men ellers er mandskabssituationen p.t. intakt.

Corona-restriktionerne med adskilte klasser både i timer og frikvarterer fortsætter vi med indtil videre. Og alle andre end elever og fast personale kommer kun på skolen iført mundbind.

Aakirkebyhallen har lukket for omklædning og bad for alle. Derfor må vores elever klæde om på skolen og undvære bad.

Nyt fra bestyrelsen v/ Helene Koefoed-Jespersen

Hele Corona-nedlukningen optog os, og vi modtog med glæde nyheden om, at sundhedsfaglige myndigheder har rost skolens ledelse for at handle resolut og på en måde, så at smitten kunne dæmmes inde.

Vi glædede os også over, at Foreningen for Kristne Friskoler (FKF) har fået ny leder: Jann Sjursen, kendt fra Folkemødet og fra Folketinget, der er parat til at gå ind i arbejdet med at kæmpe for De Kristne Friskoler.

Og så synes vi, at det er spændende, at vores 8. klasse indgår i et projekt, der går ud på at indsamle plast-affald på vores strande. Klassen var ved Boderne og fik samlet rigtig meget ind.

Affaldet samles på NaturBornholm, hvor det analyseres. Det er skønt, når skolens elever indgår i større sammenhænge.

Mht. processen med at finde en ny skoleleder har bestyrelsen besluttet at genopslå stillingen. Ansættelsesudvalget arbejder videre.



Vintervej

Vi er kommet ind i vintersæsonen. Selv om en snestorm kan virke noget eksotisk lige nu, siger erfaringen, at den alligevel pludselig kan være over os.

Procedure ved snestorm

Ved kraftigt snevejr har vi tidligt om morgenen kontakt med såvel vejvirksomhed som busselskab. Hvis der er problemer med at holde vejene ryddet og at få busserne til at køre, kan skolen lukke for undervisning.

Hvis denne beslutning bliver truffet, offentliggøres det i radioen **DR P4/regionalradio senest ved udsendelsen klokken 06.30.**

Se også www.dr.dk/bornholm og på skolens hjemmeside www.davidskolen.dk.

Vi sørger for, at der er personale, som kan tage imod de elever, der af en eller anden årsag måtte komme i skole alligevel.

Gode nyheder

Juleevangeliet er ikke et eventyr. Bibelens beretning om Maria og Josef og det lille Jesusbarn er en faktuel, historisk begivenhed. Det skete i de dage, da Kvirinius var statholder i Syrien og Augustus var kejser i Rom. På det eksakte tidspunkt i verdenshistorien valgte Gud at lade sin søn føde ind i vores historie på vores jord. Gud er ikke en abstrakt ide. Vi ser Gud, når vi ser Jesus. Vi møder Guds tale, når vi læser Jesu ord.

Jesus er Guds ord til verden. Som det hedder i juleevangeliet: "Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed."

Hvorfor kom Jesus? Jo, Guds søn blev et menneskebarn, for at vi kunne blive Guds børn. Jesus blev fattig, for at vi kunne blive rige - for evigt i troen på ham.

Vi ønsker alle en
glædelig advents- og juletid!

